

Elsted's Kirkebog 400 år



I Viborg på Rigsarkivet ligger Elsted kirkes første kirkebog. Den er fra 1620 og går frem til 1801.

Det er en af de ældste kirkebøger i landet — faktisk deler vi 13. pladsen med et par andre østjyske sogne.

Kirkebøgerne blev indført af Christian d. 4 i 1645 på Sjælland og i 1646 i resten af landet.

Selvom det først er på dette tidspunkt, at kirkebøgerne blev indført, havde nogle præster dog længe ført fortegnelser over de kirkelige handlinger, de fik betaling for.

Præsterne skulle selv betale for kirkebogen. Derfor findes disse i mange forskellige formater og kun i ét eksemplar. Der var heller ingen retningslinjer for kirkebogsførelsen, og præsterne valgte derfor deres eget system.

Der fandtes to måder, hvorpå kirkebøgerne blev ført:

1. Den kronologiske, hvor døbte, vielser og dødsfald er indført mellem hinanden, men i kronologisk rækkefølge.
2. Den systematiske, hvor kirkebogen er inddelt i afsnit for hver kirkelig handling: Døbte, vielser og dødsfald.



Her ses sognepræst Iben Vinther Nordestgård med kirkebogen fra 1620 til 1801 for Elsted sogn. 181 år i sognets historie fra folk blev født og døbt til de døde og blev begravet.

Herunder Elsted Kirke fra flyfoto 1956 "Danmark set fra luften".



Christian den 4. påbød kun præsten at registrere fødsler, vielser og dødsfald.

Men der var ingen regler for, hvilke oplysninger der skulle indføres ved de enkelte kirkelige handlinger. Mange præster har derfor indført faderen ved fødsel / dåben, men ikke moderen. Ved dødsfald er kvinder ofte kun nævnt ved deres mands kone eller enke, deres fars datter eller deres søns mor.

Det var desuden dåben og begravelsen der betød noget for præsten, hvorfor han ofte har udeladt fødsels- og dødsdatoen.

Kirkebogen for Elsted sogn er ført systematisk - og der er sat en oversigt ind forrest i bogen, der fortæller på hvilken side man kan finde de enkelte indførsler.

Her fortæller præsten også at han har en optegnelse vedrørende Elsted Kirke, Kopi af Kaldsbrev, Kirkens Indtægter, Inventarium, Præstens indtægter, Beskrivelse af Elsted Kirkegaards Ejendom og tilliggender. Optegn om Kirkeklokken, skænkede Lys til Kirken, dens Reparation, Skolens Opførelse m.m. 5-15

Fortegnelse om Elsted Sogns Beboere, Jordejendom



VERDEN 1620



Tranquebar, 1620-1845

Tranquebar var en dansk handelsstation og koloni på Coromandelkysten i det sydøstlige Indien. Handelsstationen blev grundlagt ved en eksisterende fiskerlandsby og handelsplads, Tarangambadi (tamil: syngende bølge) i 1620, og den forblev dansk indtil 1845.

