

Lystrup før og nu

Lystrup set fra luften:

Elsted kommune oplevede en kraftig vækst i befolkningstallet fra 1955 til 1970. Fra 1945 til 55 er den årlige tilvækst 13 om året men fra 1955 til 70 stiger den til 130. Dette afspejlede sig i byplanlægningen.

Kommunen udskrev i 1964 en arkitektkonkurrence om en kommunal dispositionsplan samt en bebyggelsesplan for Hovgådens og Elstedgårdens arealer. Resultatet at denne fremsynethed afspejles i de tre luftfotos.



På luftfotoet fra 1968 kan man tydelig se, at stationsbyen Lystrup har fået voksevækst.

Øverst i billedet ses Elsted kirke med landsbyen Elsted. Ned ad Lystrupvej finder man først skolen, der i dag er Elsted-Lystrup Beboerhus. Derefter kan man se Søndergården, og dens æbleplantage, og til højre derfor ses Elstedgården.

Ved Sønderkoven kan man se Ahlmanns gartneri ved Hvilehjemmet på Bygaden. Lystrup Station er nem at finde lige overfor. Bemærk at Bygaden fortsætter over banen forbi de tre små huse og smedjen, der i dag ligger på Munkhøj. Arealet som i dag er bebygget med Q8 og "Det blå Center" ligger hen som mark med et par store træer på. Man kan også se LIFs første klubhus og overfor et areal med læhegn om, det der var fodboldbanen.

På området ved Hovmarken er byggemodningen begyndt, bemærk at Sønderkovvej kun er ført igennem til Hovmarken. Man kan se et af de første huse, der blev bygget på Hovgårdens marker, Bygmarken 5 – i BBR meddelelsen står, at det er opført i 1967.

Hedekovarealet udbygges fra 1962, og de fleste grunde er bebygget. Bibliotek og Handelscenter ses på Bystævnet.

På Lille Elstedvej kan man se Thorsens fabrikker. Mellem banen og Lille Elstedvej ser man æbleplantagen, der bliver til Abildhaven. Syd for jernbanen ligger rækkehuse på Ellebækvej 5 til 17. De er opført i 1968. Man kan også på Lystrupvej 223 se Kondrups gartneri og ved siden af gartneriet Dannevang.

Nederst i billedet finder vi Mosevangen, Engvangen og Åvangen, der er udstykket og udbygget omkring 1961, samt Erland Christensens minkfarm.

Fotoet her er fra ca. 1986. Byen er vokset fra 600 indbyggere i 1945 til omkring 7.000 i 1985.

Øverst i billedet ses landsbyen omkring Elsted kirke. Damgården er nedrevet og erstattet af bebyggelsen Ved Gadekæret lige overfor kirken. På Forten er blevet bygget 6 villaer. På Godthåbsvej er der blevet opført en børnehave. Man finder gården Godthåb helt ude til højre efter Asmusgård.

Langs Sønderkovvej har Boligforeningen Århus Omegn bygget Elstedhøj med 11 store blokke på markerne fra Elstedgården. Gården bruges i dag som fritidshjem. Lystrup Centervej er kommet til med Brugsen. Lystrup Skole, Idrætshallen og Sønderkovhus.

Ørneparken og Elleparken slutter byen af op mod Skårupgård Skov og Ellebækken. Man kan se Præstegården med forpagterboligen på Ørnstrupvej, og på det grønne område finder vi oldtidshøjen Blindemandshøj.

Mod Kærgården ligger Elstedvænge og Brombærhaven, der begge er bebyggelser på jorden fra Damgården, mens Birkehaven ligger på jorden fra Johannes Jørgensens Gård. Længst til venstre ses Hindbærhaven.

Mellem Asmusgården og Indelukket ligger første del af Ringgårdens afdeling 23, Solbærhaven, det er rækkehuse i 1 og 2 plan.

Langs Hovmarken finder vi industri som Terma og Elopak, ligesom Møgelgårdsvej er bebygget.

Lystruplund er nu også med i bybilledet, og på skæringvej ses gårdene Kirstinelund, Lægård og Østergård.

På Sønderkovvej ligger Purup og HJ plast. På Lægårdsvej finder vi på hjørnet bilforhandler Kjeld Rasmussen og bl.a. Transportfirmaet Torben Huss.



Det yngste foto er fra ca. 2005. Dette foto omfatter også Elev oppe til venstre, midtfor øverst ses Elsted kirke og landsbyen, og nu er Elsted Skolevej fuldt udbygget over til Lystrupvej.

Midt i billedet ses Lystrup Kirke og helt ude til højre Asmusgård. Mellem denne gård og hvor ejendommen Godthåb lå, finder vi Blåbærhaven, derunder Bjørnholt, Bøgehaven og Egehaven samt lidt længere nede Majsmarken.

Lystrups nyere bebyggelser består af en blanding af Andelsboligforeninger, Boligforeninger og Ejer- og Grundejerforeninger.

Som eksempel kan fortælles at Majsmarken har 3 Andelsboligforeninger, nemlig A/B Hovslaget med 24 boliger, A/B Majsbo med 18 boliger og Majskolben med 23 boliger.

Derudover har Boligforeningen Århus Omegn Afdeling 14, der også hedder Majsmarken, 131 lejerboliger. Det er rækkehusebebyggelse i 1-1½ etage opført i 1992-99 i gule mursten. De 131 boliger er fordelt på 2-4 rum, og der er 18 ungdomsboliger og 22 ældreboliger.

På den anden side af byen finder vi øverst Lille Elstedvej udbygget. Herefter følger Ellehøjen, Ellebæk Parkvej, Ellebrinken og Abildhaven. Mellem Bystævnet og Lille Elstedvej ligger den nye bebyggelse, der hedder Kildehaven, omsluttende Vestre og Østre Havevej.

Kvarteret mellem Møgelgårdsvej og Skæringvej er næsten helt udbygget. Lyshøjen er opstået med kontorfaciliteter til bl.a. netvirksomheder. Således finder man på Lyshøjen 8 Århus Skytteudstyr's webshop. Fødevarerstyrelsen på Sønderkovvej er blevet udbygget, og plastfabrikken ligger på hjørnet overfor. Den er i dag fjernet, og i stedet er der bygget en afdeling af Jem og Fix.

