

Lystrup før og nu

Bygaden 15-28 før:

Bygaden var i fordums tider en livlig handelsgade. Der var også produktion i form af Andelsmejeriet. Det blev bygget i 1889, blandt andet fordi bønderne nu via jernbanen kunne få deres produkter til Århus

om morgenen, mens de var friske. Der var også slagter, gartneri og hvilehjem, og på den anden side af banen kunne man se smedens og skrædderens huse.



Bygaden 15 til 17 var i sin tid Lystrups Hvilehjem. Huset var opført som en privat villa af hr. Wichman.

I 1906 blev der lavet en tilbygning, og i 1948 købte diakon Jens Ahlmann Jensen villaen og oprettede et plejehjem. Han drev det i 10 år, hvorefter andre førte det videre.

Bag hvilehjemmet havde Ahlmann gartneri og privatbolig, som han beholdt. Det fortæller, at hvis der kun var 10 tomater tilbage sidst på eftermiddagen, og man ønskede at købe alle 10, så fik man kun de 5 - der kunne jo komme andre kunder inden lukketid.



Genforeningsstenen: Det var handelsrejsende Boyesen, Lystrup, der i foråret 1920 tog initiativ til rejsning af mindet. Han afgav også selv den fornødne jord af sin have til anlægget.

Stenen blev fundet på Søndergaards mark og skænket af ejeren. Kommunen påtog sig at vedligeholde stenen og den plads, den var anbragt på. Pasning og tilsyn blev overdraget til P. Sørensen, "Bøgelund".

Genforeningsstenen i Lystrup blev afsløret den 9. juli 1920 ved en højtidelighed, der overværedes af samtlige sognets beboere. Under en opgående sol står der på stenen:

**GENFORENINGEN MED SØNDERJYLLAND
15. 6. 1920**



Huset på Bygaden 16 hedder Skovvang. Det er opført i 1918 eller 19 af bager S. Sørensen, der havde et rugbrødsbageri. Et spor efter bageriet i form af to bagerhorn ses over døren, der i sin tid førte ind til butikken.

I 1920 købte tømrer Peter Møller huset og indrettede tømrer- og snedkerværksted. Hans kone Kirstine havde mælke- og brødudsalg i flere år og drev desuden pensionat. I 1964 blev huset indrettet til WASCATOR vaskeriet, som Møllers datter Grethe Lægdsmand og hendes mand drev frem til 1972. Da havde private selv fået fuldautomatiske vaskemaskiner.



Slagteren i Lystrup havde tidligt til huse på Bygaden 18. Huset er opført i 1913, og den første ejer var skomagermester Andersen. I 1925 finder vi i folketællingerne Karl Ferdinand Poulsen og hans kone Christiane. Det siges, at det først var slagtehus, og at udbygningen med slagterforretning skete senere.

Poulsen sælger til Mathenius Sørensen og hans kompagnon Slagter Hansen.

Den næste slagter vi kender er Hans Jørgen Sørensen, som bl.a. er aktiv i amatørteaterforeningen Jyden. I 1953 overtager Knud Løhde Nielsen og hans kone Agnes butikken.



Hjørnehuset Bygaden 20 er bygget i 1918 og ifølge folketællingerne 1925 bor her en overportør Karl Kristian Jensen med kone og 2 børn. Derefter overtager Thora og Peter Sørensen huset. De driver TATOL, hvor man kunne købe sæbe og toiletartikler samt apotekervarer. Peter Sørensen er blandt andet bestyrer af Elsted-Lystrup sygekasse.

Her boede også en overgang hjemmesygeplejerske frk. Krebs til leje. Emma Krebs var født i 1898 og blev fastansat i Elsted sogn i 1927. På det tidspunkt var der i Elsted sogn, der omfattede Elsted by ved kirken og Lystrup by ved stationen, ca. 500 indbyggere. Da frk. Krebs sluttede sit virke omkring 1970, var der 2700 indbyggere i Elsted sogn. Fra 1927 til sin død virkede frk. Krebs som sygeplejerske i Elsted sogn og levede med i sognets liv. Således stillede hun i 1946 op til sognerådet på den socialdemokratiske liste. Hun blev dog ikke valgt.

Hun var også skrap. Hun gik ind for RO, REGELMÆSSIGHED OG RENLIGHED.



Lystrup Andelsmejeri blev opført i 1889 og ombygget i 1912. I 1916 var der 77 mælkeleverandører med en samlet bestand af 600 køer. Ved mejeriets oprettelse stod gårdene selv for leveringen, men efter flere forsøg fik man i 1907 oprettet en række ruter, så mælken blev hentet på gårdene. I Årbog 2014 kan læses om problemerne ved at få en sådan ordning på plads. Der blev produceret mælk, smør og ost. Produkterne blev afsat via mælkeudsalg og ved mælkesalgsvogne til gårdene. I 1934 gik man over til at tappe mælk på flasker. I 1956 lukkede mejeriet, og bygningerne blev overtaget af Århus Hørkram, der producerede konserves. Det var lokale råvarer, der blev forarbejdet. Vi ved, at 12 damer i 1957 skrællede 2 tons gulerødder om dagen, ligesom der blev produceret ristede sprøde løg, så man i det meste af Bygaden vidste, hvornår det var løgsæson.



Det gamle stuehus til Lystruplund ligger på Bygaden 25. Gården lå i skovbrynet, men i 1876 afskar jernbanen gården fra dens jorde, og i 1888 byggedes det nye Lystruplund på Skæringvej. I mange år boede den tidligere lærer Kristensens søn Asger i huset. Han var postbud og biavler, og langs Elstedbækken, der var rørlagt på nær nogle få meter fra skoven til Bygaden, stod i mange år hans bistader.

